

**Jonggiverkamp 2021  
Vaulx-Lez-Chimay**

# **Olympisch kamp : 20-30 juli 2021**

Nadat de Olympische spelen vorig jaar werden uitgesteld met een jaar, mogen ze deze zomer eindelijk doorgaan! Maar omdat Tokyo toch wat ver bleek om alle atleten naartoe te krijgen en die Japanners dat niet zagen zitten, heeft men uiteindelijk besloten het dan maar in Vaulx-Lez-Chimay te doen, en toevallig ook nog eens bij ons op het terrein! Wat een toeval.

Ook terug van weggeweest deze zomer, het magische jonggiverkamp!! De mythische plek waar jonggidsen en jongverkenneren 10 dagen samen leven, spelen, koken, eten, slapen, chillen en genieten. Klinkt te mooi om waar te zijn, nee? Wel niks is minder waar, want ook dit jaar belooft het weer een ongelooflijk kamp te worden, waar jullie ongetwijfeld nog jaren later over zullen vertellen.

Maar dit jaar gaan we ook op zoek naar onze beste atleten tussen de jogi's en jv's, dus ben jij zo veelzijdig als Nafi Thiam? Zo goed in hand-oog coördinatie als Dimi van den Bergh of zo snel als de Borlée's? De leiding twijfelt er alvast niet aan dat jullie hen één voor één gaan verbazen met indrukwekkende prestaties, zowel op als naast het sportveld (er moet natuurlijk voldoende gechilld worden ;) )

Klinkt dit nu al geweldig? Vergeet dan ook niet dat er elke ochtend en avond ook nog eens een fantastische sportmaaltijd klaarstaat, bereid door onze sterrenchefs, speciaal voor jullie uitgekozen. Zij gaan tot aan het gaatje om te zorgen dat onze atleten optimaal kunnen presteren!

Wil je nu nog meer weten over wat we gaan doen en hoe alles verloopt? Check dan snel verder in het kampboekje om meer info te krijgen over inschrijven, hoe de dagplanning er op kamp uit ziet, wie de fourage zijn en wat je zeker niet mag vergeten meenemen naar kamp!

Wij kijken er alvast enorm hard naar uit en kunnen niet wachten om op kamp met jullie te zijn!

Knuffels, Lekjes, Groeten en nog meer!

De jonggiverleiding xx

## Praktische informatie

Om al ons sport-, slaap- en kookmateriaal op locatie te krijgen moet de container ingeladen worden op **13 juli om 19u** aan de Beisemburcht. ALLE LEDEN worden hier verwacht, met mondmasker, want vele handen maken licht werk!

De officiële Olympische bus vertrekt op **dinsdag 20 juli om 9u** vanop de Warotparking in Winksele. Zorg zeker dat je je uniform en mondmasker aanhebt, alles in je trekrugzak steekt en de kidsID/identiteitskaart binnen handbereik zit! Ook aan de ouders vragen we om een mondmasker te dragen bij het afscheid.



Op **vrijdag 30 juli** komen we dan moe, maar voldaan terug aan op diezelfde Warotparking. Het verwachte uur van aankomst is **16u**, maar dit kan door verkeer altijd wel een beetje veranderen.

Omdat jullie ons waarschijnlijk mega hard gaan missen, hebben we nog een leuke laatste activiteit gepland op **zaterdag 31 juli om 20u**, namelijk het uitladen van de container!!! Wederom verwachten we hier elke Olympische sporter.

Natuurlijk heeft elke topsporter ook graag af en toe wat **fanmail**. Deze kan verstuurd worden naar:

Naam Jv/Jogi  
Scouts WVB  
Rue Saint-Pierre 28  
6462 Vaulx-Lez-Chimay



# Toelatingsvoorwaarden

## Administratie en kosten

Inschrijven voor deze unieke, sportieve ervaring bestaat uit 3 stappen:

1. Inschrijven via het formulier op <https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/>. Dit dient **vóór 1 juli** gebeurd te zijn.
2. Om de inschrijving geldig te verklaren moet er, voor 1 juli, **€125** overgeschreven worden op **BE15 7344 1110 7530** met mededeling **JONGGIDS/JONGVERKENNER VOORNAAM+NAAM**
3. De medische fiche moet geüpdatet worden (opnieuw ondertekenen) in de Groepsadministratie. Wij kunnen de laatst geüpdate datum controleren, dus valsspelen is geen optie.



## Fonds op maat

Fonds op Maat is het solidariteitsfonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit fonds ondersteunen we kinderen, jongeren en hun ouders, die het thuis financieel moeilijk hebben. Zo proberen we de financiële drempels van deelname aan scouting weg te werken.

Bij Fonds op Maat kan je aanvragen doen voor steun voor deelname van leden aan betalende activiteiten zoals weekends, kampen, zwemmen,... Een aanvraag gebeurt steeds door de leiding, niet door ouders of leden.

Indien u hiervan gebruik wilt maken, mag u mailen naar [els.heyrman@scarlet.be](mailto:els.heyrman@scarlet.be)

## Corona

Jammer genoeg is ook het Olympisch dorp niet volledig coronavrij en moeten hieraan een aantal regels gekoppeld worden:

- Leiding en leden moeten **3 dagen symptomenvrij** zijn om mee te mogen op kamp.
- Indien huisgenoten in **quarantaine** zitten bij vertrek, kan het kind NIET meekomen.
- **Risicopatiënten** kunnen mee, indien ze toestemming van hun ouders/huisarts hebben. Dit risico dient uiteraard aan de leiding gemeld te worden.
- De kinderen moeten voldoende **mondmaskers** meenemen en dragen op de busrit heen & terug.
- Elke vorm van **ziektesymptomen** dient de kampplaats te verlaten. Hiervoor rekenen wij op de beschikbaarheid van ouders om het kind op te pikken en te laten testen.
- Indien een **positieve test** vastgesteld wordt in de kampbubbel, zal het kamp onmiddellijk afgelopen zijn en dienen alle kinderen opgehaald te worden om thuis in quarantaine te gaan.

Voor de rest rekenen we op het gezond verstand van ouders en leden.

## Noodnummers

Aangezien we druk aan het sporten, ravotten en plezier maken zijn gledt zoals gewoonlijk dat geen nieuws goed nieuws is. Maar indien er zich thuis toch een zeeer dringend te melden voorval zou voordoen zijn wij bereikbaar op een van volgende gsmnummers:

Jonggidsen	Jongverkeners
Els +32 499 36 02 89	Mika +32 465 02 62 05
Emma D +32 471 40 21 34	Zoë +32 471 53 34 43
Folke +32 492 78 87 18	Merel +32 468 13 60 40
Emma S +32 498 47 66 63	Adriaan + 32 497 50 06 07
Maarten +32 474 07 32 32	Arthur + 32 470 31 07 49
Jill +32 479 13 38 15	

# Dagplanning

Wat gebeurt er dan zo allemaal op een trainingsdag in het Olympisch dorp?

8u30: het geluid van de kukelende haan weerklinkt over de velden: TIJD OM OP TE STAAN!!!



9u: fris gewassen en aangekleed begeven de sporters zich naar de fouragetent voor een evenwichtig ontbijt, geschikt om een hele dag sport aan te kunnen.

9u30: nu iedereen lekker gesmikkelt heeft, kan er aan de dag begonnen worden. Eerst worden de vlaggen van alle deelnemende landen gehesen om dan 5000 m te lopen als opwarming voor de zure spiertjes. Wat daarna volgt, hangt af van discipline, land en prestaties van de vorige dag.

11u30: echte topsporters zorgen er natuurlijk voor dat hun eten de correcte hoeveelheid proteïnen, koolhydraten en vetten bevat en koken dus zelf. Tijd om hout te sprokkelen en die sportlongen te benutten om het vuur aan te blazen!!



13u30: nu de buikjes gevuld en de gamels afgewassen zijn, kan er een middagdutje gedaan worden. Van al dat winnen (of verliezen) wordt een mens namelijk al eens moe.

14u30: helemaal uitgerust wordt er verder gesprongen, sneller gelopen en meer gescoord dan ooit tevoren!

16u: ook fruit vormt een belangrijk onderdeel van een sportdieet, daarom staat de fourage van onze sporters al klaar met een sappige appel voor de dorst.



18u30: omdat onze sporters al hun lunch zelf maken, mag de fourage wel voor het avondeten zorgen! Een fris slaatje, goede tas soep of toast met avocado smaakt altijd natuurlijk!

19u30: ook 's avonds zitten Olympische sporters niet stil, want anders worden hun spieren te stijf! Lopen, springen, gewichtheffen, nog eens lopen, fietsen, paardrijden, .. want rust roest...

22u: na al dat sporten is een goede nachtrust ook van belang, en daarom worden tijdig de tanden gepoetst en pyjama's aangedaan. Slaapzacht en tot morgen!!

# Meenemen naar ons Olympisch dorp

## Algemeen:

- Alles moet in een trekruugzak!**
- Uniform (aandoen bij vertrek)
- T-shirts (lange/korte mouwen)
- Truien (dikke/dunne)
- Broeken (lange/korte)
- Ondergoed (genoeg!!)
- Sokken
- Pyjama
- Zonnebril en pet
- Zwembroek/badpak/bikini
- Regenjas
- Zaklamp/koplamp
- Zakmes en werkhandschoenen (binnen bereik steken want nodig op eerste dag)
- Luchtmatras
- Matje (niets opblaasbaar! Wel een yogamatje bv)
- Slaapzak
- Gemakkelijke schoenen
- Waterschoenen (voor in de rivier)
- Waterpistool
- Schoon outfitje voor de laatste avond
- Olympische sportoutfit natuurlijk!!
- Kledij voor vette spelen (die niet meer proper moet raken)
- Medicatie + MEDISCH ATTEST** van de dokter (zonder mogen wij niets geven)
- Kids-ID of gewone ID** (af te geven bij vertrek!!!)



## Hygiëne:

- Biologisch afbreekbare zeep Vb. Ecover (we denken aan de natuur ;))
- Tandborstel
- Tandpasta
- Deo
- Handdoeken + washandje
- Zonnecrème
- After sun
- Muggenmelk/spray
- Maandverband/tampons indien nodig
- Papieren zakdoeken
- Alcoholgel voor de handen**
- Meerdere herbruikbare mondklappers voor bij het koken**



Eten:

- Keukenhanddoek
- Persoonlijke keukenhanddoek
- Gamel + naam erop
- Bestek + naam erop
- Beker + naam erop
- Drinkbus + naam erop
- Je beste kookskills



Dagtocht:

- Ingelopen stapschoenen (om zo min mogelijk blaren te krijgen)
- Fluovest**
- Klein extra zakje om spullen in mee te nemen
- Zakgeld (max €15)



Wat laten we thuis:

- Snoep, chips, frisdranken en dergelijke
- Piratten of andere soorten bommetjes
- Een slecht humeur
- GSM/smartphone (deze kan je meenemen voor dagtocht als je deze bij vertrek afgeeft).
- Andere waardevolle voorwerpen (al wat meegenomen wordt is op eigen verantwoordelijkheid).

Zet ook zeker in al je spullen **je naam!**



# doktersattest medicatie

bijlage aan de individuele steekkaart



ondergetekende, dokter in de geneeskunde,

.....

verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het kind/de jongere):

.....

geboren op:

.....

mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen :

naam geneesmiddel:

.....

dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur):

.....

wijze van toediening :

.....

O door leiding

O zelfstandig in te nemen

O door verpleegkundige

bewaring: (vb. koelkast) .....

O door leiding

O zelfstandig

eventuele einddatum van de  
behandeling:.....

waarvoor dient deze medicatie:

.....

mogelijke bijwerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden:

.....

schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften)

telefoonnummer van de arts: .....

opgemaakt te (plaats): ..... op (datum): .....

handtekening en stempel van de arts:

## schema toediening medicatie

naam medicatie	dag	uur	toediening	bewaring	ter behandeling van	bijwerkingen



## VLAAMSE KERMIS 2021

**Save the date : 20 – 22 augustus**

Er wordt volop gewerkt aan ons grootste evenement van het jaar. De exacte invulling is nog onbekend, maar dat het een topweekend wordt, is zeker!

See you there!!!

## INSCHRIJVINGEN 2021-2022

Huidige leden kunnen zich vanaf **zondag 1 augustus** herinschrijven voor het scoutsjaar 2021-2022. De inschrijvingen gebeuren online via onderstaande link:

<https://www.scoutswvb.be/reeds-lid/>

Graag vragen we om de inschrijvingen **ten laatste op 30 augustus** in orde te maken. Zo krijgen we voor de start van het nieuwe scoutsjaar een zicht op de ledenaantallen.

# Wie tekent **alvast** present?

De jong-gidsenleiding

	<p>Naam: <b>Jill Poels</b> Totem: <b>Curacauroze guitige gnoe</b> Favoriete Olympische sport: <b>Schermen</b> Dit doe ik na een kamp altijd: <b>Douchen</b> Lekkerste scoutsgerecht: <b>Spaghetti met tabasco (zonder tabasco geen spaghetti)</b> Leukste kampherinnering: <b>Penthouse in Sofia</b></p>
	<p>Naam: <b>Emma Sablon</b> Totem: <b>Sabi de diamantrode uitbundige agame</b> Favoriete Olympische sport: <b>Gymnastiek</b> Dit doe ik na een kamp altijd: <b>Lang baden</b> Lekkerste scoutsgerecht: <b>Mac&amp;cheese</b> Leukste kampherinnering: <b>Vio feestje!!!</b></p>
	<p>Naam: <b>Maarten Drossart</b> Totem: <b>saffraanrode loyale oekari</b> Favoriete Olympische sport: <b>Darts (hopelijk ooit)</b> Dit doe ik na een kamp altijd: <b>zwaar chillen</b> Lekkerste scoutsgerecht: <b>Crocques</b> Leukste kampherinnering: <b>Zonsopgang in Bulgarije</b></p>



Naam: **Folke Fermont**  
Totem: **Ouzozwarte volhardende alpaca**  
Favoriete Olympische sport: **Wielrennen**  
Dit doe ik na een kamp altijd: **Slapen**  
Lekkerste scoutsgerecht: **Worst met  
appelmoes en puree**  
Leukste kampherinnering: **Trektocht in  
Bulgarije**



Naam: **Els Heyrman**  
Totem: **Joepa de zonnebloemgroene dartele lori**  
Favoriete Olympische sport: **Marathonlopen**  
Dit doe ik na een kamp altijd: **eerst douchen  
en dan in bad (anders is dat water direct  
ranzig)**  
Lekkerste scoutsgerecht: **de chili con carne  
van vorig jaar op jonggidsenkamp**  
Leukste kampherinnering: **raccoon  
watching club**



Naam: **Emma Demarsin**  
Totem: **Flora de smaragdrode vastberaden herder**  
Favoriete Olympische sport: **heptatlon (wel  
enkel om naar te kijken he)**  
Dit doe ik na een kamp altijd: **een lang  
bezoek aan de wc brengen**  
Lekkerste scoutsgerecht: **zelfgerolde  
ballekes in tomatensaus <333**  
Leukste kampherinnering: **zwemmen in de  
Zwarte Zee tijdens het onweer**

De jong-verkennerleiding

	<p>Naam: <b>Adriaan Depreitere</b> Totem: <b>vuur violette amusante ringstaartmaki</b> Favoriete Olympische sport: <b>gewichtheffen</b> Dit doe ik na een kamp altijd: <b>mezelf insmeren met schurftzalf</b> Lekkerste scoutsgerecht: <b>kip met rijst en curry (gains)</b> Leukste kampherinnering: <b>container rave</b></p>
	<p>Naam: <b>Arthur Verschuieren alias Brats</b> Totem: <b>bonsaïblauwe tevreden Patrijs</b> Favoriete Olympische sport: <b>atletiek</b> Dit doe ik na een kamp altijd: <b>douchen</b> Lekkerste scoutsgerecht: <b>Ne goeien bbq</b> Leukste kampherinnering: <b>Tweedaagses bij de jv's</b></p>
	<p>Naam: <b>Merel Bonkers</b> Totem: <b>Sia het stellarode openhartig stekelvarken</b> Favoriete Olympische sport: <b>grieks-romeins worstelen</b> Dit doe ik na een kamp altijd: <b>schurftzalf smeren + wenen omdat het kamp al gedaan is</b> Lekkerste scoutsgerecht: <b>Gebakken vod (wentelteeftjes voor amateurs)</b> Leukste kampherinnering: <b>bootje varen op de zwarte zee</b></p>





Naam: **Mika Marcelis**

Totem: **Grafiëtgouden loyale Hermelijn**

Favoriete Olympische sport: **Strandrups, je weet toch**

Dit doe ik na een kamp altijd: **Twee dagen als een plant leven na m'n douche van 30 minuten**

Lekkerste scoutsgerecht: **Goeie volle wrap met chili con carne waar de helft uitvalt na 2 happen**

Leukste kampherinnering:

- **Herres zetten bij de mannen van Herent**
- **Drill geven aan matekes die het uithangen x**



Naam: **Zoë Staelens**

Totem: **Alani de sakuragele vredelievende secretarisvogel**

Favoriete Olympische sport: **surfen**

Dit doe ik na een kamp altijd: **naar een deftig toilet gaan**

Lekkerste scoutsgerecht: **Fishstick met spinazieeeee en puree of course**

Leukste kampherinnering: **'Seven lakes' in Bulgarije op jinkamp <3**

De allerbeste fourage

 A young woman with blonde hair, wearing a white baseball cap and a red hoodie, smiling and looking to the side. A hand is visible on her shoulder from the right.	<p>Naam: <b>Kaat Vandenhout</b> Totem: <b>Quitiki de meidoorngel</b> <b>vastberaden Kauw</b> Favoriete Olympische sport: <b>lopen? (wel op het gemakje :))</b> Dit doe ik na een kamp altijd: <b>in bad gaaaan</b> Lekkerste scoutsgerecht: <b>fishsticks met spinaziepuree &lt;3</b> Leukste kampherinnering: <b>jinkamp</b></p>
 A young woman with long brown hair, wearing a white and blue striped shirt, smiling at the camera. A red patterned garment is visible on the left.	<p>Naam: <b>Clara Clerix</b> Totem: <b>Lichu de limoenturquoise darte</b> <b>dolfijn</b> Favoriete Olympische sport: <b>hamerslingeren</b> Dit doe ik na een kamp altijd: <b>kaka doen op mijn eigen pot</b> Lekkerste scoutsgerecht: <b>ravioli uit blik tijdens tweedaagse</b> Leukste kampherinnering: <b>zwemmen in de Semois in Bouillon :))</b></p>





Naam: **Clara Puttaert**  
Totem: **Filou de zwaluwgele gezellige bergbever**  
Favoriete Olympische sport: **Hoogspringen**  
Dit doe ik na een kamp altijd: **schimmelen en een badje nemen**  
Lekkerste scoutsgerecht: **Worst met appelmoes en puree**  
Leukste kampherinnering: **Jinkamp in Polenn :))**



Naam: **Josse Vandevenne**  
Totem: **Kuvo de diepzeegroene opgewekte herdershond**  
Favoriete Olympische sport: **10 kamp**  
Dit doe ik na een kamp altijd: **Goe lang slapen in mijn eigen bed**  
Lekkerste scoutsgerecht: **Spaghetti bolognese**  
Leukste kampherinnering: **Jin Weekend in Gent**



Naam: **Elias Gaye**  
Totem: **Souleyman de muntzwarte ondeugende agame**  
Favoriete Olympische sport: **Basketball**  
Dit doe ik na een kamp altijd: **Dutje doen**  
Lekkerste scoutsgerecht: **wrap met chili con carne en goeie guacamole**  
Leukste kampherinnering: **Kookwedstrijd op jinkamp**